

— The Travel Club —



Spirituele reis India ~ Namasté The Gypsy Route



— The Travel Club —

VLUCHTGEGEVENS PER TURKISH AIRLINES

09 FEB AMS – DEL 12:00 - 17:20 / 20:15 -04:40 (via IST)
INCL. 23 KG BAGAGE

21 FEB DEL – AMS 06:10 – 10:45 / 15:55 – 16:55 (via IST)
INCL. 23 KG BAGAGE

‘**To me, only that which makes me wise is worth knowing’**

Dat is het thema van deze reis. Tijdens deze supergave spirituele rondreis van Namasté & The Travel Club, voeren we je mee naar het land van de zigeuners en de Indiase koningen:

Rajasthan!

Het is een intensieve, doch betoverende rondreis, waarbij het voor de één een groot genieten zal zijn en voor de ander een grote uitdaging: het beheersen van het Zelf, het door eventuele angsten heen gaan en het observeren in hoeverre je vastzit in programmeringen, om jezelf daaruit te bevrijden.

Terwijl we rondreizen langs eeuwenoude haveli's (traditionele Indiase huizen) van the Great Thar Desert tot hippiestadje Pushkar bezoeken we het thuis van de kleurrijke gypsies die de cobra's zonder enige angst weten te bedwingen.

Tijdens deze reis kunnen we ontzettend veel leren van de zigeuners, nog meer van de Indiërs en hoe zij in het leven staan en we kunnen nog meer leren van onszelf.

We keren naar binnen en observeren hoe we in het leven staan als we uit onze comfortzone zijn in een groep, in een vreemd land met alles wat ons uitdaagt: de overprikkelingen van ons zenuwstelsel, de drukte, de hygiëne...

Ben je uit je element te krijgen of kun je leren met de energie die zich aandient te werken? Kun je te allen tijde veilig zijn in je eigen energie? Durf jij je ruimte in te nemen in een groep? Tegelijkertijd kijken we naar onszelf en in hoeverre we te verleiden zijn door alle verleidingen die India te bieden heeft: de pracht, de praal, het kleurrijke, de (pseudo) spiritualiteit, de lieve mensen en alle mogelijkheden die er zijn om te shoppen. Het wordt zeker een interessante reis!

— The Travel Club —

Ik (Ira) reis vooruit en ik wacht je op op de luchthaven van de metropool Delhi, waar je, nadat we ingecheckt zijn in het hotel meteen de vuurdoop krijgt in het knotsgekke Delhi voor je echte **India- Experience**.

Ik ben zeer bereisd in India en weet overal de weg en ken overal mensen, dus je mag helemaal op me vertrouwen. **Het wordt onvergetelijk!** We slapen overal in uitstekende hotels (4*) omdat we in India geen risico kunnen nemen qua gezondheid en hygiëne. Tijdens de reis worden we bijgestaan door het fantastische lokale agentschap van The Travel Club in India.



— The Travel Club —

Periode : 9-21 februari 2024

Programma



09 februari 2024 vertrek vanaf Amsterdam via Istanbul naar Delhi

10 februari 2024 aankomst in vroege morgen in Delhi. Inchecken in hotel Royal Plaza, even slapen en kleine tour door Delhi met tuktuk.

11 februari 2024

Na een dagje Delhi stappen we op de trein (sleeptrein) voor een lange reis naar The Great Thar Desert, de grootste woestijn tussen India en Pakistan, waar we op **12 februari** aankomen en de eerste nacht overnachten in de woestijn, in the Swiss Tents. Hier is geen internet. In de woestijn is het nog stiller dan stil. Het is magisch om dat te ervaren. Je zult het gevoel hebben letterlijk 'under the dome' te zijn, waar de sterren als kleine sneeuwvlokjes lijken. In Jaisalmer vind je vele zigeuners, die in 'tribes' leven in de woestijn.

— The Travel Club —

13 februari 2024

Na onze woestijnervaring gaan we verder naar Jaisalmer stad. Hier leven ca. 5000 mensen in één van de twee laatste levende forts ter wereld. We lopen langs alle prachtige haveli's en door het fort en zien hoe de mensen hier leven. Jaisalmer is geweldig leuk! Binnen in het fort zijn winkeltjes, restaurantjes, koffiebars etc. met geweldig uitzicht over de stad. Je kunt je de hele dag prima vermaken in de oude stad in Jaisalmer. Ook kun je hier een massage nemen. Overnachting in Jaisalmer in Sonaar Haveli.



— The Travel Club —

14 februari 2024

Vandaag vervolgen we onze weg naar één van de twee blauwe steden in de wereld: Jodhpur! De andere blauwe stad ligt in Marokko (Chefchaouen). De reis naar Jodhpur duurt ca. zes uur. Jodhpur is niet toeristisch en staat bekend om de vele specerijen en de omgekeerde piramide stepwell.

We bezoeken in de middag na aankomst de oude blauwe stad en brengen zeker een bezoekje aan het befaamde 'omelet center' en een plek waar we fantastische specerijen kunnen kopen. We overnachten in Ratan Villa's in Jodhpur.



15 februari 2024

Vandaag gaan we verder naar Udaipur (zes uur) waar je meteen verandering merkt. Udaipur is wat luxer en moderner en gelegen aan het schitterende Lake Pichola. We verblijven in het Karohi Haveli hotel. In Udaipur kunnen we alles lopend doen en je maakt hier kennis met Pap van Pap's juices en zijn beste muesli ter wereld.

— The Travel Club —

16 februari 2024

Vandaag hebben we een heerlijke relaxte dag in Udaipur! Bezoek de befaamde Jagdish tempel, struin lekker rond in de straatjes rond Lake Pichola of settel je op een terras met uitzicht op het meer. In de avond hebben we een sunset boottocht over Lake Pichola.

We slapen nog een nachtje in Karohi Haveli.

In Udaipur kun je alles lopend doen en het heeft een echte yogi-vibe, dus genoeg te doen. Neem een heerlijke ayurvedische massage en verbind met de locals, zij vinden het leuk!

17 februari 2024

Vandaag reizen we verder naar het Utopia van India: Pushkar! Vanaf Udaipur is het ook zo'n zes uur rijden. Pushkar is de thuishaven van de gypsies, **een shopping valhalla** en gelegen aan het Pushkar meer, waar we allereerst een Aarti gaan bijwonen (een verering van het meer), die elke avond plaatsvindt rond zes uur.

Pushkar is zo'n plek waar je eigenlijk nooit meer weg wilt. Hippie-vibe all over!

We overnachten in Brahma Horizon.

18 februari 2024

Een heerlijke dag in Pushkar. We kunnen als we willen in de morgen een bezoekje brengen aan Aloo Baba in de bergen, een half uurtje per tuktuk (extra). Aloo Baba heeft zijn eigen tempeltje en leeft alleen op aardappels en chai. Aloo betekent dan ook aardappel. Het hangt even af van de energie in de groep.

In de middag bezoeken we de gypsies of Rajasthan, in de nabijgelegen woestijn. Hier kun je eventueel oude kleding achterlaten of spulletjes die je niet meer mee wilt nemen naar Nederland. Ze maken graag muziek met ons en laten ons zien hoe ze wonen. De laatste inkopen doen in Pushkar.

Nog een nachtje in Brahma Horizon.

19 februari 2024

Vandaag reizen we verder naar Jaipur (drie uur rijden), één van de grootste steden in Rajasthan en bekend om de prachtige stoffen en koninklijke maar hier gaan we vooral naar Amber Fort, wat 10 km buiten Jaipur ligt en dit is een schitterend fort. We overnachten in Mandawa Haveli.



— The Travel Club —

20 februari 2024

Vandaag reizen we terug naar Delhi (ca. 5 uur). We slapen in hotel Red Fox Aerocity vlakbij de luchthaven.

21 februari 2024

In de vroege morgen vertrekken we terug naar Amsterdam via Istanbul. In Istanbul neemt Ira afscheid van de groep en zij reist zelf verder naar Sarajevo. Een geweldige reis is ten einde. De ervaring, de nieuwe kennis, de inzichten zullen je nog lang heugen.



— The Travel Club —

Reis prijsoverzicht:

Inclusief

Vliegreis inclusief 1 tas handbagage (max. 8 kilo, 55 x 40x23 3cm, reis dus licht) Programma volgens beschrijving

Verblijf met max. twee personen per kamer gedeelde gedeelde tweepersoonskamer in uitstekende Indiase accommodatie o.b.v. logies & ontbijt. Eén overnachting is in een tent. Eén nacht verblijven we in de sleepertrein en dienen we zelf wat te eten mee te nemen of kunnen onderweg wat kopen bij de vele mannetjes die snacks verkopen in de trein.

Alle transfers en vervoer tussen de plaatsen in. Ter plekke maken we gebruik van tuktuks en taxi's (extra) waar nodig.

Programma met Ira (overdracht van kennis, wijsheid, coaching)

Ira is een ervaren reisleidster, tijdens de reis 24 uur p.d. beschikbaar in geval van nood en zeer bereisd. Goed bekend in India en heeft overal bekenden.

Op deze reis zijn de ANVR/SGR-reisvoorwaarden van toepassing.

Prijs per persoon € 1990

Exclusief :

Toeslag voor éénpersoonskamer (mits beschikbaar) € 450,00

Visum voor India € 25,00

Calamiteitenfonds € 5,00

Entreegelden

lokale taxi's en tuktuks ca. € 3,00 per dag

Persoonlijke uitgaven, koffietjes, theetjes, sapjes, snacks, souvenirs.

Foien ter plaatse voor gids, chauffeur restaurant en koelie's in hotel etc.

(In India is het heel gebruikelijk om fooi te geven, ca 2 euro per dag)

Lunch en diner (ca. 15 euro per dag)

Reis- en annuleringsverzekering

De prijs is onder voorbehoud van tariefwijzigingen en boekingsvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij.

Boek dus op tijd. Er kunnen maximaal 10 mensen mee voor deze eerste reis.

The Travel Club

Meenemen:

warm vest of meditatiedeken voor in de airconditioned sleepertrein.

Gympies of wandelschoenen, Laagjeskleding, zwemkleding
(sommige hotels hebben een zwembad).

Er is veel leuke kleding te koop in India, dus neem niet te veel mee.

We reizen met een rugzak! **Met een koffer kun je niet reizen.**

Zakgeldadvies: 300 -350 euro.

BELANGRIJK

Reserveren geschiedt volgens ANVR & SGR Reisvoorwaarden bij Sjoukje Hilarides van de The Travel Club. Contactgegevens in deze brochure.

Voor meer vragen, neem even contact op met Ira via info@namastecafe.nl

Meer informatie over de ANVR en SGR

<https://www.sgr.nl/>

<https://www.anvr.nl/>