

— The Travel *Club* —

Spirituele reis India ~ Namasté Himalayas & Beyond



Periode : 8 september – 19 september 2021

Vliegschema :

8 september Amsterdam-Delhi per Emirates via Dubai

19 september Delhi – Amsterdam per Emirates via Dubai

— The Travel Club —

Stel je voor... Je opent je ogen en je bent in een land, ver weg van je dagelijkse comfort. Een land waar spiritualiteit heel normaal is en dit uitbundig wordt geuit. Een land met pracht en praal, kleur en meer schoonheid dan je ogen kunnen bevatten. Een land rijk in cultuur en geloof. Dat is India. Sommigen zeggen dat het niet een land is maar een school. De Indiërs zien haar als een moeder: Moeder India. Als je op haar vertrouwt dan zorgt ze altijd goed voor je, leert je waardevolle levenslessen en neemt je mee onder haar vleugels. Dit is je kans. Met Ira mee op spirituele reis naar India. Van de drukte en de gekte in het heftige Delhi naar de stilte in de Himalaya's en de stilte in jezelf. Reizen naar mystieke en spirituele plekken, van de heilige rivier de Ganges, via het land van de Lama's naar de meest heilige plek in India: Amritsar, met haar Golden Temple. We maken ook een grensceremonie mee op de Indiaas/Pakistaanse grens. We reizen per trein en per bus. We verblijven in uitstekende hotels. In India krijg je veel te absorberen dus het is wel zo lekker om in een comfortabel hotel te verblijven. Tijdens deze reis mediteren we, maken we een stiltewandeling, bezoeken we de waterval en werk je met me aan een nieuwe mindset en het verhogen van je bewustzijn. **We gaan op innerlijke reis en gaan kennismaken met onze superkrachten: onze manifestatiekrachten, ons derde oog, ons onderbewustzijn.** Natuurlijk ken ik de leukste restaurantjes.



— The Travel Club —

Programma:

8 september Amsterdam-Dubai-Delhi met Emirates.

We vliegen met 4* luchtvaartmaatschappij Emirates naar Dubai en nadat we even de benen gestrekt hebben vliegen we verder naar Delhi.

9 september Delhi

We komen in de vroege morgen aan en kunnen meteen inchecken en even rusten.
2 overnachtingen in Delhi.

Verblijf : hotel The Prime Balaji hotel

Delhi... de bruisende Indiase hoofdstad, maar misschien wel de door reizigers meest gehate stad ter wereld. Het is alles wat je verwacht van India: chaos, armoede, vervuiling en dat keer tien. Na even gerust te hebben in het hotel dompelen we ons onder in Delhi, waar je 'full India experience' begint. We bezoeken het imposante Red Fort, we struinen door de drukke bazaars van Old Delhi, langs de prachtige Jäin huizen in Kinari Bazar en we komen even bij op Connaught Place. We verblijven in het fijne Prime Balaji, van waaruit je makkelijk te voet Main Bazar kunt bereiken om eventueel iets te shoppen voor je verblijf in India. **In Delhi zetten we onze intentie voor de reis.** Wat wil je loslaten? Wat wil je meenemen uit India?



— The Travel Club —

10-12 september Riskhikesh

reis van Delhi naar Haridwar per trein - Rishikesh

Verblijf : Dewa Resort hotel, hier 2 nachten

Met de trein reizen we in de vroege morgen van Delhi naar Haridwar en vervolgens verder per bus naar de yoga hoofdstad Rishikesh, aan de voet van de Himalaya. We verblijven op een rustige plek aan de Ganges buiten Rishikesh zodat je echt tot jezelf kunt komen. We maken een Ganga Aarti mee, een mystieke Ganges- verering. De volgende dag gaan we op pad naar de waterval waar we mediteren en ons onderdompelen in de hoge energie van Rishikesh. Ik geef je uitleg over de verschillende dimensies zodat je tijdens de reis naar een vijfde dimensie bewustzijn, een bewustzijn van mogelijkheden, toe kunt werken. 's Middags neem je een massage of shop je lekker in Rishikesh. De volgende morgen na het ontbijt uitleg van Ira over manifesteren zoals je dat nog niet eerder hebt gehoord en natuurlijk doen we we een dipje in de Ganges om de rest van onze reis gezegend te blijven!



13-16 september Pathankot / McLeod Ganj

Reis van Rishikesh naar McLeod Ganj per Indiase 'sleeper'trein

Verblijf : The Pride Suraya Mountain resort 4 nachten

We vertrekken in de middag en maken een lange treinreis naar Pathankot en reizen dan per bus door de Himalaya's naar **Holistic Heaven McLeod Ganj**, het land van de lama's en de woonplaats van ZKH de Dalai Lama. We komen aan in de vroege ochtend. We stappen over in de serene cultuur van de Tibetanen. We maken een mooie ochtendwandeling in de stilte en drinken thee op leuke plekjes in de bergen of koffie tussen de monniken. Hier genieten we van de prachtige natuur, zien we de zon ondergaan in de Himalaya's en heb je **veel vrije tijd**. Indien we geluk hebben, kunnen we de monniken in de Dalai Lama tempel hun chants zien doen. Het geeft een enorme verhoging in je vibratie om hier naar te luisteren of op te mediteren. In je vrije tijd neem je hier een Tibetaanse massage of shop je lekker rond in alle leuke winkeltjes met Tibetaans handwerk.

— The Travel Club —



16-18 september Amritsar

Reis van McLeod Ganj naar Amritsar per bus
Verblijf : Ramada hotel 2 nachten

Vanuit McLeod Ganj reizen we per bus (ik bereid je voor op de vele haarspeldbochten) naar Amritsar (6 uur), de stad van de Sikhs, de kundalini yoga en natuurlijk de Golden Temple. We verblijven in het sjeke Ramada dat een heerlijk zwembad heeft. We bezoeken de Golden Temple zowel overdag als s'nachts. In Amritsar genieten we van de uitstekende keuken waar de Punjabi's bekend om staan en natuurlijk kun je de vegetarische Mc Donalds bezoeken. We maken een uitstapje naar de grensceremonie aan de Indiaas-Pakistaanse grens. In India wordt dit uitbundig gevierd met muziek en popcorn, aan de Pakistaanse grens is dit heel anders, een schril contrast.

— The Travel Club —



18 september Delhi

Reis van Amritsar naar Delhi
Verblijf : The Prime Balaji

Vanuit Amritsar reizen we per trein terug naar Delhi, waar je 's middags nog de laatste inkopen kunt doen op het bruisende Main Bazar.
We nemen afscheid van elkaar.

19 september

In de vroege morgen vertrek vanuit Delhi terug naar Nederland via Dubai of nog een verlenging van de reis in India. Je kunt nog een strandvakantie doen in Goa of naar de Taj Mahal in Agra.

— The Travel Club —

Reis prijsoverzicht:

Inclusief

- . Vliegreis inclusief 23 kg bagage (rugzak meenemen)
- . Programma volgens beschrijving
- . Verblijf op gedeelde 2-persoonskamer in luxe hotels o.b.v. logies & ontbijt. Alle hotels zijn uitstekend (4/5 sterren)! Alleen het hotel in Delhi is 3 sterren, maar heeft een goede ligging.
- . Alle transfers en tickets vervoer voor ter plaatse
- . Programma met Ira (workshops, lezingen, meditaties, wandelingen). Ira is een ervaren reisleidster, tijdens de reis 24 uur p.d. beschikbaar in geval van nood en zeer bereisd in India.

Op deze reis zijn de ANVR/SGR-reisvoorwaarden van toepassing.

Vroegboekprijs :	per persoon	€ 1.795,00
De prijs is onder voorbehoud van fluctuerende vluchttarieven.		
	Toeslag 1 persoons-kamer	€ 320,00
Calamiteitenfonds	€ 2,50	

Inclusief bij hotel Rishikesh:

Sunrise Hatha Yoga en Pranayama sessie met lokale yoga expert

Avond meditatie sessie en yoga nidra

Ochtend en avond Ganga Aarti (Ganges- verering)

Ganga Snan (Holy Dip) kan ook door het hotel geregeld worden met reddingsvest op privé plek.

Culturele wandeling met gids langs de Ganges naar Triveni Ghat om de grote lokale

Ganga Aarti van locals bij te wonen.

fietsen met fietsroute kaart.

Exclusief

- . Visa, ca. € 30
- . Persoonlijke uitgaven
- . Fooien ter plaatse (we maken hiervoor een pot)
- Reis- en annuleringsverzekering

Meenemen: rugzak (koffer is niet handig in India), muggenspray, warm vest voor in de trein of 's avonds in de Himalaya.



— The Travel Club —



Verlenging mogelijkheden voor de reis:
Bezoek aan Taj Mahal/ Agra



Of een heerlijk verblijf aan het strand in Anjuna in het zuiden van India.

Bijvoorbeeld in het Casa Anjuna
Prijzen en mogelijkheden geef ik u graag.

